

Vem är invandrare och vem är flykting?

Många lägger inte märke till skillnaden mellan dessa två begrepp. Vi pratar om två skilda saker.

Invandrare har frivilligt flyttat från sitt land till ett annat och kan därmed föra sig fritt mellan dessa länder. Däremot flykting är den som har berövats rätten att få bo kvar i sitt hemland och måste för att kunna överleva fly sitt hem och söka asyl till ett främmande land.

En invandrare planerar för att emigrera till ett nytt land. En flykting vet ej vad som ödet har i sitt sköte förrän denne är framme och fått sitt asyl prövat.

En flykting lever enbart i drömmen att kunna besöka sin familj och släktingar. Eller att bara någon gång besöka sin barndoms stad och kvarter. En invandrare kan när denne vill besöka sitt hemland.

I detta sammanhang har en företeelse som har med ras att göra ändrat skepnad och orsakat oro för freden. Denna företeelse kallas "rasism".

Men rasism och främlingsfientlighet är icke heller detsamma. Det är som att se rasism och nationalism som ett begrepp.

Rasist är den som ser sin ras överlägsen andra. Främlingsfientlig är den som är emot att ha bosatta utlänningar i sitt land.

Om man skall bekämpa alla dessa former av fiendeskap, skall man börja med t.ex. upplysning för båda parter via massmedier. Dagen makt ligger hos medierna.

Dessa enorma nyhetsproducerande medel kan vända hela mänsklighetens tillvaro på gott eller ont om så de vill.

I andra hand finns det organisationer av olika slag som på sitt sätt vill bidra till en bättre värld utan främlingsfientlighet, rasism och nationalism.

Vi lever i ett informationsvärld. Med informationen som ett hjälpmedel skall vi lära känna varandras kulturer, seder och bruk. I dag handlar det inte bara om att minoriteten skall integreras ibland majoriteten utan även vise versa, majoriteten, alltså svenskar, skall också integreras i nysvenskars liv. Vad är det för fel att gå på en persisk restaurangs Cabaré en lördagskväll? Eller att delta i ett kurdikt nyårsfirande? Det kan också vara spännande att handla eller äta gott på restaurang i förorter som Rinkeby, Kista och Tensta.

Så, för att börja ta första steget mot främlingsfientlighet, våga träffa dina nya landsmän!